



In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor

- online vieringen
- klokken van hoop en troost
- contact
- vervallen en uitgestelde activiteiten
- dagelijks meebidden

Online vieringen

5^e Zondag van de Veertigdagentijd

Komende zondag zal voor de tweede keer online de landelijke eucharistieviering te volgen zijn, waarin de bisschop van Haarlem, Dirk Jan, en aartsbisschop-elect van Utrecht, Bernd, zullen voorgaan.

Het kerkbestuur roept allen op om deze viering thuis mee te vieren. Het verdient aanbeveling enige aanpassingen te verrichten in een gedeelte van de woonkamer om de liturgische functie te benadrukken van de ruimte waarin aan de online viering wordt deelgenomen. U kunt een knielbankje, -kussen of -stoel neerzetten, een kaars branden, een kruis of icoon bij de televisie neerzetten. Handig en verstandig is het om ruimschoots voor aanvang de teksten van de gebeden en gezangen te downloaden en te printen. Deze is vanaf zaterdag via de website www.okkn.nl beschikbaar

Technische hulp vooraf

Het kerkbestuur heeft van meerdere parochianen vragen ontvangen hoe zij de online viering op hun scherm kunnen krijgen.

U kunt de online viering kijken

1. Via uw computer
2. Via uw televisie. Dat kan:
 - a. met een verbinding van uw computer (via een 'HDMI-kabel') naar uw televisie
 - b. met een verbinding van uw telefoon/tablet (via een 'Google Chromecast' of 'Apple TV') naar uw televisie.

Voor opties 1. en 2a en b. geldt:

Open uw internetbrowser en ga naar het Youtube kanaal van de OKKN genaamd: **'Vieringen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland'**

<https://www.youtube.com/channel/UCdedL8O6dqYFGfpOuus6ESg>



Of als uw televisie digitale ontvangst heeft:

- c. via het interactieve menu van bijvoorbeeld aanbieders als Ziggo of KPN
- d. als u een 'smart tv' heeft (een tv met internetverbinding en tv apps)

Voor opties 2c. en 2d. geldt:

Ga naar menu > apps > Youtube. Ga naar 'Youtube live' en gebruik dan de zoekfunctie en zoek op '**OKKN viering 29 maart 2020**'

Thuiscollectes

Tot en met begin juni vallen met de vieringen ter plaatse ook de collectes aldaar uit. Dat betekent niet alleen een flinke aderlating voor het vastenoffer en andere diaconale acties, maar ook voor de parochies zelf. U kunt daarom thuis collecteren:

- voor het vastenoffer (Bethunehuis in een opvanghuis in Hong Kong voor migrantenvrouwen die in hun werksituatie geestelijk of lichamelijk misbruikt werden) door uw gift over te maken op **NL06 ABNA 0214 1901 29** t.n.v. de **Oud-Katholieke Kerk van Nederland** onder vermelding van 'collecte 29 maart – Vastenactie 2020'
- voor de parochie door uw gift over te maken op **NL91 INGB 0000 554871** t.n.v. **Penningmeester Oud.Kath.Kerk Gouda** onder vermelding van collecte (datum van de viering)

De bisschoppen zullen in de online vieringen een oproep doen om het vastenoffer en het doorgaande werk in de parochies financieel te gedenken.

Online vieringen tot 1 juni

5 april, 10.00 uur: Palmzondag
9 april, 20.00 uur: Witte Donderdag
10 april, 20.00 uur: Goede Vrijdag
11 april, 21.00 uur: Paaswake
12 april, 10.00 uur: eerste zondag van Pasen
19 april, 10.00 uur: tweede zondag van Pasen
26 april, 10.00 uur: derde zondag van Pasen
3 mei, 10.00 uur: vierde zondag van Pasen
10 mei, 10.00 uur: vijfde zondag van Pasen
17 mei, 10.00 uur, zesde zondag van Pasen
21 mei, 10.00 uur, Hemelvaartsdag
24 mei, 10.00 uur, zevende zondag van Pasen
31 mei, 10.00 uur eerste zondag van Pinksteren



Klokken van hoop en troost

Komende woensdag, 1 april, zullen Marina de Horn, Daan Oskam en Arjan Bos van 19.00 uur tot 19.15 uur de klok luiden van de Evangelisch Lutherse Kerk aan de overkant van de Joostbrug, op de Lage Gouwe. Zij zullen de klok luiden namens de Christelijke gereformeerde kerk, de Federatie Gouda, de Pinkstergemeente Morgenstond en ook voor ons, de Oud katholieke parochie Gouda, die zelf geen luidklok hebben. Op datzelfde moment luiden ook de klokken van de grote Sint Jan.

Waarom luiden de klokken van kerken op woensdagavond?

De 'klokken van hoop en troost' luiden niet om een religieuze reden, maar om een signaal van hoop en troost aan de samenleving te geven en als uiting van respect aan iedereen die werkt in de hulpverlening. Woensdag is een neutrale dag in de week. Door de luiding op woensdag te laten plaatsvinden, wordt de luiding van 'hoop en troost' niet verbonden met religieuze luidingen op zondagen.

Wat is de betekenis van klokken?

Al eeuwen worden klokken gebruikt als communicatiemiddel. De klokken gaven diverse momenten op de dag aan. De papklok meldde het sluiten van de stadpoorten, waarbij het tevens etenstijd was. De brandklok werd geluid door brandwachters op de torens als er brand in de stad ontdekt werd. Klokken luiden nog steeds bij nationale gebeurtenissen zoals de Nationale Dodenherdenking, Koningsdag en Bevrijdingsdag; maar ook bij de Herdenking op het Bombardement in Rotterdam op 14 mei of Oudjaarsnacht. Van oudsher worden klokken geluid als er iemand in het dorp overleden is (het zogenaamde 'overluiden'), of als er een kind geboren is. In de stad Utrecht luidt de **Banklok** vooraf aan de raadsvergadering van de gemeenteraad en in veel dorpen luiden er nog klokken om het einde van de werkdag aan te geven. Klokken worden weliswaar gebruikt om religieuze samenkomsten aan te kondigen, maar ze hebben altijd ook een dorps- of stadsfunctie. De verschillende klokken, met hun verschillende klanken, brengen de inwoners dus op de hoogte van wat er aan de hand is. Bij het initiatief 'klokken van hoop en troost' is gekozen om deze aloude functie van klokken in te zetten om een solidaire boodschap van hoop en troost te verspreiden voor alle mensen.



Hoe lang duurt dit project 'klokken van hoop en troost'?

De overige data dat de klokken van hoop en troost zullen worden geluid zijn **8 april, 15 april, 22 april en 29 april**. Eind april zal bekeken worden of de actie doorgezet wordt. (meer info <https://www.klokkenvanhoop.nl/>)

Contact

Zoals u heeft kunnen lezen in de laatste brief van de bisschoppen is periode van kerksluiting verlengd tot 1 juni. Hierdoor vervallen ook de vieringen van de Goede Week, Pasen en Pinksteren. Heeft u vragen neem dan contact op met een van de kerkmeesters H.Camfferman (0182-352915) of M.Beyers (06-10702629) of Renate Bekkers-van Putten (0182-521216).

Voor contact met parochianen die door het corona-virus zijn getroffen, of met alleenstaanden voor wie het wegvallen van de kerkdiensten en andere activiteiten in de kerk een grote leegte betekent, is voor de periode van de kerksluiting een belgroep geformeerd. Naast de pastoor maken de leden van de contactgroep pastoraat, te weten Marja Beyers en Dirk de Heer, hiervan deel uit, als ook Marion Groenenboom die ervaring heeft in het bijstaan van mensen. De belgroep is vorige week van start gegaan en heeft via de telefoon gesprekken gevoerd met parochianen. Wie ook wel eens gebeld wil worden kan zich aanmelden bij een van de genoemde personen, of via h.schoon@live.nl

Vervallen of uitgestelde activiteiten

Door de kerksluiting zijn een aantal activiteiten die waren vastgelegd in de periode tot aan 1 juni vervallen of uitgesteld tot na de opheffing van de beperkende maatregelen. Dat betekent dat in de periode tot 1 juni zijn komen te vervallen:

- De resterende bijeenkomsten van de leesgroep Onze Vader
- De resterende bijeenkomsten van de Vormselgroep
- Alle verhuuractiviteiten
- Alle vergaderingen van het kerkbestuur



Uitgesteld zijn (waarschijnlijk tot na de zomer)

- De doop en het vormsel van Hylco Jellema
- Het vormsel van twee gedoopten
- De opnemng in de gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerk van enkele nieuwe leden.

Dagelijks meebidden

Op de website van onze parochie www.gouda.okkn.nl is er de mogelijkheid om mee te bidden met een avondgebed, een dagsluiting, en een morgengebed. Van parochianen die dit doen hoor ik dat dit hun helpt. Ze geven structuur aan de dagen die anders erg op elkaar gaan lijken nu andere bezigheden of werkzaamheden zijn weggevallen. Voegt u zich in gebed, dan bent u verbonden samen met allen die deze gebeden ook bidden. U vindt de gebeden in een hoekje rechts bovenaan de website.

Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet te ontvangen, dan kunt u dat laten weten via h.schoon@live.nl

Parochie H.Johannes de Doper te Gouda

www.gouda.okkn.nl